

In deze corona tijd zijn er natuurlijk veel senioren die mijmeren over:

Hoe moet het verder?

Denken veel aan vroeger en nog zoveel andere dingen.

Wij waren met vakantie met mijn zoon en schoondochter en de kids op het mooi landgoed

Het Hof van Saksen.

In het zwembad van het resort stond op de muur de volgende tekst:

"Soms kijk ik zonder te zien, weet ik dat ik starend elke waterdruppel voel die van mij afglijdt

Met gedachten die.....eeeh, wat dacht ik eigenlijk?"

Ik vind het voor deze tijd wel een passende tekst, die ik de club niet wil onthouden.